

## **Efter världsledarnas svek vid toppmötet i Köpenhamn 2009: Manifest för omställning till hållbar utveckling för klimat och miljö, för Norrbotten som en del av världen**

*Varför manifest? I år är det riksstämman. I år är det valår. Vi måste tala klarspråk efter sveket i Köpenhamn, inte ställa upp för ett ohållbart system som urholkar naturens livskraft.*

Presidenter och premiärministrar från världens länder tog inte sitt ansvar i Köpenhamn för ett bindande, rättvist och ambitiöst klimatavtal, som hade behövts för att ge oss hopp om en framtid utan svåra följder av global uppvärmning. Men det finns orsaker till att de misslyckades. I media antyds att det som fällde avtalet var trilskande fattiga utvecklingsländer, utan att man nämner de katastrofala följder som hotar dem genom global uppvärmning. Orsakerna är snarare att de rika ländernas politiker och industrier inte är beredda att skära ner överkonsumtionen av jordklotets naturresurser. Nord står mot Syd. Politiker och industrier, även här i Norrbotten, vill fortsätta vansinnesfärden.

Men lösningen är inte att släppa loss exploatörer och fortsätta förstörelsen av vår natur för att till varje pris få ökad ekonomisk tillväxt. Klimathotet är en allvarlig följd av de välbärgades överkonsumtion, men det är också ett symptom på den globala ekologiska kris som sammantaget är ännu allvarligare än enbart klimathotet. Allt hänger ihop. Att de flesta av världens fiskbestånd är överfiskade, giftiga ämnen sköljs ut i vattnen och förvärrar situationen och nu hotar höjd koldioxidhalt i atmosfären försura haven, med sänkt produktion av skaldjur som är fiskföda. Att avskogningen och de illegala avverkningarna för en omätlig marknad fortsätter samtidigt som den globala uppvärmningen ökar frekvensen av skogsbränder.

Förslagen haglar här i Norrbotten, på möjligheter till ekonomisk vinst utifrån klimathotet:

Med förvändningen att ersätta fossilt kol och olja kan man nu argumentera för uranbrytning, vattenkraftsutbyggnad, vindkraftverk i skyddsvärd natur, intensivskogsskövling, ...

Dessutom vädrar man affärsmöjligheter om man får politikerna att godkänna försäljning av utsläppsrätter från skogsbruket till fossilkolförbrännande industrier. Då kan skogsbruket berika sej och industrin får klartecken att fortsätta släppa ut fossil koldioxid, utan att tvingas ställa om. Två affärspartners vinner båda, medan naturen förlorar dubbelt.

Vi måste ta den globala ekologiska krisen på allvar.

Det vi behöver, är inte mer av samma som orsakat den ekologiska krisen. Vi måste tala klarspråk, naturen vinner inte på att vi är otydliga. Vi måste lära av misstagen, det är dags att ändra väg. Ekonomisk tillväxt kan vara positivt i vissa fall och under vissa betingelser, men leder till naturförödelse i andra fall. Därför måste ekonomisk tillväxt underordnas ekologisk hållbarhet. Ansvarsfulla människor ställer upp på detta. Insiktsfulla politiker både till höger och vänster har poängterat detta; Anders Wijkman och Stefan Edman har framfört kravet gemensamt i debattartikel. Vår konsumtion av naturresurser är 6 gånger högre än den hållbara nivån. Det är dags att ställa om och växla ner! Vi måste lära känna och underkasta oss överlevnadens tröskelvärden: Maximalt 350 ppm koldioxid i atmosfären, inte surare än sjöns buffert klarar av, aldrig mindre än 500 individer av en art för att överleva, inte mindre än 10 – 30 % kvar av en biotop som skog, inget DDT alls i våra livsmedel och så vidare, utan kompromissmöjlighet. Och mycket återstår att lära...

Vi behöver en rättvis och hållbar omställning globalt. Fossila bränslen överges inom 30 år. Vi måste erkänna, betala och kompensera för miljö- och klimatskuld. Vi tar avstånd från rent marknadsorienterade och teknologicerade falska och farliga lösningsförslag. Verkliga lösningar baseras på säkra, förnybara energikällor, och ekologiskt bruk av jord, skog, fisk och andra levande naturresurser och global övergång till ett kretsloppssamhälle med rättvis demokratisk lokal kontroll över naturresurser och ekonomi. Avgörande är prioritering globalt av alla människors grundläggande behov, social rättvisa och fred.

Vi måste ställa om och växla ner. Redan 2008 antog länsstämman en motion om att förbereda Norrbotten för hållbart klimat och rättvisa, med järnvägssatsningar bl a Norrbottenbanan och Inlandsbanan, kollektiv trafikutbyggnad även på landsbygden, regional produktion av förnybara fordonsbränslen utan att hota gammelskog eller andra naturvärden, skogsbruk som behåller biologisk mångfald och binder kol men utan att sälja utsläppsrätter. Det ska vara billigast att resa på det miljövänligaste sättet, och flygplatser ska inte byggas eller expandera i länet. Vi behöver spara, effektivisera och ekologisk lokal produktion, men nu är det viktigt att vi fokuserar på: **STÄLL OM, VÄXLA NER!**

Inget trix, fusk eller omräkningar, utan det behövs verkliga nedskärningar av fossil kolförbränning. Vi uppmanar stöd till och samverkan med folkrörelser för omställning, med insikten att den globala och den lokala måste samverka solidariskt.

**Länsförbundet av Naturskyddsföreningen i Norrbotten, antagen vid länsstämman i Pajala 2010-02-21**